

CAT-A-LOG

Danmark



**Nauticat Club
Danmark**

ÅRGANG 2014 - I. UDGAVE - DECEMBER 2014

Formanden har ordet



Efterår 2014.

Vi er en næsten ny bestyrelse, der blev valgt ind ved sidste generalforsamling. Vi har brugt en del tid på at finde hoved og hale på de forskellige ting, og mener nu det er ved at lykkes.

Vi kan se tilbage på et rigtig dejligt år, vi har haft en helt vidunderlig sommer, og oven i hatten har der været Nordisk Nauticat træf, som blev afholdt i Marstrand, det var helt forrygende, så mange der var mødt op. Så skriv jer bag øret at det næste Nordiske Træf bliver i 2016 i Norge.

Men i kan læse beretningen om træffet i Marstrand længere inde i bladet.

Jeg har slået et slag for at vi får et klubblad igen. Jeg synes det er rigtig dejligt, at modtage et blad, som vi alle kun kan have interesse i. Samtidig er det en rigtig god reklame for vores klub. Vi har altid et par stykker med, når vi sejler, som folk med interesse for nauticat klubben kan læse. Men for at dette blad kan genopstå, kræver det, at vi får nogle indlæg fra jer, det er jo ikke særlig morsomt, hvis det kun er bestyrelsen og nogle få andre der kommer med input.

Vi har planlagt næste generalforsamling til at foregå i Vejle på hotel Best Western Torve hallerne d. 7.3.2015. Læs nærmere om generalforsamlingen inde i bladet. I får også en indkaldelse pr. brev i januar måned, så der er lidt tid at beslutte sig på.

Vi kommer til at mangle en webmaster og et bestyrelsesmedlem, vi håber at nogle fra vest har lyst til at deltage i dette arbejde, vi er en enig bestyrelse, hvor vi vil arbejde for at gøre det bedste for vores klub. som jo er jer.

Jeg har også prøvet, at ringe til nogle i vest, for at høre om nogen af jer ikke ville danne et turudvalg igen. Der må da være nogen, der brænder for, at lave nogle forårs og efterårsture. Når jeg tænker på hvor stor en glæde det er at mødes til disse træf, og hvor mange af os der mødes alle mulige og umulige steder, fordi man gennem årene har fået nogle rigtige gode venner, gennem bl.a disse fælles oplevelser.

Turudvalg øst påtænker at få et forårstræf op at stå, hvor vi alle både fra øst og vest kunne mødes i Kristi himmelfartsferien. Foreløbig er man gået i tænkeboks, da det jo også kræver ordentligt sejlvejr.

Lige nu er der ikke så meget mere at sige, men jeg vil ønske jer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. Vi ses forhåbentligt til generalforsamlingen.

Mange hilsner fra Lone Jensen
Club Nauticat Danmark.

Hvem er jeg.

Jeg er jeres ny formand. Jeg hedder Lone er gift med Johnny og sammen ejer vi Pretty Woman vores nauticat. Vi købte den i 2006, jeg havde aldrig sejlet før så det var med spænding, vi gik i gang med dette projekt. Hold da op, hvor har jeg været søsyg, men nu nøjes jeg med at ofre til havguderne en gang hver sæson.

Må sige at det køb er noget af det bedste vi har gjort, vi har fået utrolig mange venner, ja selv i Norge og Sverige. Vi elsker vores liv med båden.

Jeg havde tænkt længe over at blive formand for nauticatklubben, og valgte så at nu skulle det være.

Jeg gik på folkepension for et år siden og synes det kunne være dejligt at beskæftige sig med noget nyt. Jeg har været leder af en daginstitution i Københavns kommune i 37 år.

Jeg valgte dette hverv, fordi klubben har en værdi for alle nauticatejere, og fordi jeg holder af at beskæftige mig med andre mennesker. Jeg synes at vi har så meget tilfælles, og at alle har så meget at give, så det er en glæde at være sammen.

Jeg vil rigtig gerne arbejde for at samle klubben, således at vi ikke er delt op. Jeg håber derfor at nogle fra vest melder sig til arbejdet i bestyrelsen, som så kan hjælpe med at få nogle turudvalg op at stå i vest, ja i det hele taget komme med nye ideer til et samarbejde. Det kunne også være spændende at lave nogle fællesture uden at sejle selv, f.eks en tur til værtet i Finland. Synes også det er spændende at arbejde sammen med de andre klubber i de nordiske lande. Der er jo også træffet i Norge i 2016 at arbejde sammen om, to år efter er der så nordisk træf i Danmark og to år efter igen har den danske klub jubilæum. Ja der er masser at tage fat på.

Så jeg synes det er givende at sidde i Nauticat Club Danmark, og at det er dejligt at arbejde sammen i en bestyrelse, der er så positiv indstillet, og bare vil det bedste for medlemmerne, det er lige i min ånd.



Mange hilsner Lone



Forsidebilledet:

Steen på arbejde

Generalforsamling den 7. marts 2015

Vi vil allerede nu gerne invitere til generalforsamling den 7. marts 2015 i Nauticat klubben.

Vi har valgt at generalforsamlingen skal afholdes i Vejle på hotel BEST WESTERN ToRVEhallerne, som ligger centralt i Vejle på adressen Kirketorvet 10-18, 7100 Vejle.

Tidspunktet for selve generalforsamlingen er lørdag den 7. marts 2015 kl 15.

Klubben er vært for selve generalforsamlingen. Der vil blive budt på kaffe/the og kage.

Vi har fået et godt tilbud på middag og overnatning på BEST WESTERN ToRVEhallerne, som vi håber at rigtigt mange medlemmer har lyst til at deltage i. Denne del af arrangementet er for egen regning.

Prisen for 2 rettes menu efter køkkenchefens valg er 228 kr. pr person. Aftenkaffe koster 35 kr. pr person. Hertil kommer diverse drikkevarer til middagen.

Prisen for overnatning i dobbeltværelse er 395 kr. pr person. Heri indgår Torvehallerne's store morgenbuffet fra kl 7-10. Der vil også være mulighed for at overnatte i enkeltværelse. Prisen for enkeltværelse kender vi ikke.

Der er altså tre muligheder for deltagelse i generalforsamlingen:

- A) Du kan vælge kun at deltage i generalforsamlingen kl 15 til ca. 17. Det er gratis!
- B) Du kan vælge at deltage i generalforsamlingen, samt deltage i mid dagen. Dette koster 228 kr. pr person (plus drikkevarer).
- C) Du kan vælge at deltage i generalforsamlingen, middagen samt overnatningen med morgenbuffet. Så koster det 623 kr. pr person (plus drikkevarer). Denne pris er beregnet ud fra to personer i et dobbeltværelse.

Forhåndsbestilling: Hvis du allerede nu gerne vil sikre dig en plads i det gode selskab, er du meget velkommen til at sende en mail til kassereren på mailadressen bacchusvsb@gmail.com. Angiv hvilken af de tre muligheder du ønsker, og hvor mange personer du ønsker at forhåndsbestille til.

For at opnå de gode tilbudspriser, skal vi sende en samlet bestilling til hotellet på antal middagsgæster og antal overnatninger. Dette skal gøres senest 6. februar 2015.

Vi indkalder formelt til generalforsamling i januar 2015. Så hvis du ikke allerede nu kan beslutte dig for om – og hvordan – du vil deltage, så får du chancen igen i januar 2015. Der indkaldes nemlig til generalforsamling i et postomdelt ”rigtigt” brev, da vi samtidigt vil fremsende en klubstander til alle medlemmer.

Adresseflytning:

Hvis du ændrer postadresse eller mailadresse, så husk at skrive til kassereren 😊

Pretty Womans tur til det nordiske træf i Marstrand.

Vi havde baseret vores sommerferie i år på, at vi skulle være i Marstrand fredag 11.7.

Fredag d.4.7 startede vi vores "togt" mod Marstrand. Vi sejlede til Rørvig, hvor vi lagde os for svaj i bugten. Næste morgen sejler vi så mod Sverige, men aftaler at gå ind i Gilleleje, hvis det vipper for meget. Vi klarer det på trods af vipperiet og kl. 17.30 ankommer vi til Glommen, hvor Carl-Erik og Pia ligger med Polarstjernen. Vi spiser og hygger os sammen.

Søndag vinker vi farvel til Carl og Pia med et på gensyn, vi sejler nu mod Gøteborg. Vi finder en fin bugt på vejen ved Kongebøjen, vi bliver enige om at kaste anker der. Vi hygger os med fiskeri, solbadning, et par drinks (hehe), det er skønt vejr, men ingen badning, der er mange brandmænd.

Næste dag fortsætter vi, og går ind i Gøtaelven, vi ville finde et sted at ligge for svaj. Vi sejler ind for at kaste anker, da vi finder et passende sted, der er den fineste lille havn, så der lægger vi til, Kungelven Havn. Vi går en tur op i en rigtig fin kirke, her er ligesom åbent hus og vi får en masse af vide om kirken. Derefter drager vi op i byen. Da vi kommer tilbage, bliver vi enige om, at blive en dag mere, da her er så stille og fredeligt.

Om tirsdagen vågner vi til et kæmpe tordenvejr og nogle ordentlige regnbyger, men stadig meget varmt. Da solen titter frem igen, bliver vi enige om, at



gå en tur op at kigge på borgen, som vi kan se fra båden, bagefter går vi ind i byen, på vejen kommer vi forbi en fin slags have, hvor man kan se forskellige lægeplanter og læse om dem. Efter dette spændende kig, fortsætter vi ind i byen, på vej derind er der en masse fine træhuse. Vi spiser lunch inden, vi vandrer tilbage. Endnu en ordentlig regnbyge.

Vi fortsætter, da vi vågner, dog med lidt besvær. Vi har nærmest siddet fast på bunden, de dage vi har ligget der, og nu da vi skal ud er der rigtig meget strøm, ja og meget lidt plads at navigere på, men tilsidst efter at vi har hængt lidt på en "pæl" og ved en fremmed mands hjælp. Så går turen videre, idet vi sejler ser vi pludselig et rådyr der svømmer

foran vores båd fra den ene bred til den anden, bare så kært. Vi bliver enige om et langt stræk, nu vil vi lægge til i Marstrand.

Vi ankommer til Marstrand d.9.7, vi lægger til ved siden af Labbe, som er den mand der sammen med Mats har stået for planlægningen af træffet. Mats og Eva er også ankommet. Snakken går og vi hygger os. Labbe spørger, om vi alle vil med ud med Alf (Labbes søn) i hans snekke og fange makrel. Det vil vi da meget gerne, Eva er den heldige, og fanger tre på en gang. Rigtig sjovt at prøve. Det bliver sen aftensmad kl 21.30.

Næste dag begynder der, at ankomme flere både. Vi hygger os på bådene hele dagen i pragtfuldt vejr. Johnny og Labbe er lige ude at sejle i snekken for at ordne et par ting. Johnny får også badet fra vores egen båd.



Fredag sejler vi over til den bro , der er reserveret til træffet, og bådene ankommer stille og roligt, tilsidst er vi 37 både, flot syn. Der bliver uddelt en pose til hver båd med en kasket, brochurer hvor Labbe har forhandlet med forskellige butikker, så vi får procenter mm.Vi går rundt på bådene og snakker, hilser på gamle og nye venner. Senere bliver der solgt t-shirts med et fint logo , som Labbes søn har tegnet. Kl 18 mødes vi alle sammen med hver vores picnicurv og vandrer i samlet flok op på et bjerg, hvor vi indtager vores medbragte mad og drikke.

Det er en helt vidunderligt at sidde der på toppen og kigge ud over vandet i det smukke vejr. Senere da alle er nede igen efter nogle hyggelige timer med mad snak og sang, hygger vi os på bådene til sent/tidligt.

Lørdag er der lavet en aftale med hotellets spabad, hvor vi tager over med færgen. Her tilbringer vi nogle skønne timer, inden vi skal være tilbage kl. 12.30, hvor der serveres champagne og chips, sponsoreret af Tonny og Julia.

Så var der konkurrence. Der blev lavet 4 hold , og så var der ellers padling i havkajak.Det var vældig morsomt og underholdende. Johnny var en del af underholdningen , da han faldt i vandet. Bagefter var der "fri leg" til kl. 17.30.

Vi mødtes så kl.17.30 hvor vi vandrede op til borgen , hvor vi skulle indtage festmiddagen. Først var der rundvisning, hvor vi fik en flot fortælling om borgens historie, samtidig med at vi nød et glas champagne. Så satte vi os ellers til bords.Vi fik en to-retters menu. Vi sad 6 ved hvert bord, rigtig hyggeligt.



Der var taler, uddeling af præmier og gaver. Ved 22 tiden havde de fleste forladt borgen og var gået ned på bådene. Vi festede rundt om på bådene, og kom endnu en gang sent/tidligt i seng.

Søndag var der byvandring med fortælling af en guide. Nogen havde ondt i håret og fik ikke den oplevelse med. Flere både sejlede i løbet af dagen, vi var 17 der blev og først sejlede i videre mandag. Det var vemodigt at sige farvel, men så må vi glæde os til næste store træf, som holdes i Norge i området omkring Langesund i Juli 2016. Men i får selvfølgelig mere at vide, når vi nærmer os. Så husk at kigge på hjemmesiden.

Vi fortsatte ferien, efter et flot og vel tilrettelagt træf, mod Læsø, sammen med rigtige gode venner, Labbe og Susanne, Audun og Siv og et par af deres venner Marit og Øystein, så for vores vedkommende var alt det hyggelige ikke slut endnu.

Vi havde aldrig været på Læsø, så det var med spænding vi imødeså dette. Vi ankom halvsent og blev og hyggede os på bådene sammen.

Om morgenen står Labbe og Johnny tidligt op og henter krabber og jomfruhummere ca 14 kg. Mændene kogte og ordnede krabber og jomfruhummere, som vi skulle nyde om aftenen. Susanne og jeg vandrede og vandrede sammen med deres tre hunde ud til en ildgård, hvor der var mange fine ting. Da vi skulle tilbage, måtte vi tage en taxi (øens eneste), da det styrtede ned. Om aftenen hyggede vi os med den lækre mad og spillede spil til kl. 1.30.

Næste dag tager Johnny og jeg gratisbussen til den anden ende af øen



Vesterø. Her hyggede vi os og spiste frokost i det skønne vejr. Vi mødte to dejlige mennesker, som også havde været med til træffet, Maj-britt og Frantz, vi tilbragte en hyggelig stund og snakken gik, indtil vi skulle tilbage. Om aftenen slappede vi fuldstændigt af, det var tiltrængt.

Næste dag sejler vi alle til Hals, d.v.s. Audun og Siv sejler tilbage med deres venner, og vil støde til os senere. Vel ankommet til Hals, møder vi Lone og Jørgen fra Anna-Fred og Sanne og Allan fra Venus. Så fortsatte festen fra træffet og sent i seng.

Næste dag går vi fire på handelen. Venus mandskab sejler hjem og Lone og Jørgen besøger venner. Vi andre sidder på vores båd med hver sin ipad og sterner.

Vi fire sejler nu til Mariager Fjord. Vi lægger til i Hadsund og finder en plads til Audun og Siv, som er på vej tilbage.

Næste dag går turen til Mariager, her ligger vi et par dage, ser på byen, spiser sammen, shopper mm. Vi tager alle 6 en tur til Hobro i vores båd for at handle stort ind.

Så går turen til Grenå, her er vi også et par dage, hvor vi vandrer til byen (pæn tur) shopper, kigger på byen ja hygger os.

Nu skal vi vise vores gæster Isefjorden og Roskilde Fjord. Vi sejler mod Hundested, men da vi ankommer, kan vi ikke få plads, så vi tager til vores hjemhavn, som er Frederiksværk. Her holder de Johnnys fødselsdag på forskud, Labbe laver dejlig mad i vores klubhus og til en afveksling har vi et par festlige dage.

Den sidste tur inden vores ferie slutter er til Holbæk, hvor vi mødes med 7 nauticatter fra træffet. Vi spiser på Svanen og hygger os på bådene og broen til sent (igen, igen) vi snakker, synger mm. Dejlig afslutning på en herlig ferie.

Nu glæder vi os, som sagt, til træffet i Norge, hermed en stor tak til alle, der gjorde træffet og ferien til noget, man kan mindes med glæde.



Mange hilsner Lone



Jeg har valgt at være kasserer i Nauticat-klubben, fordi jeg synes at klubben har en værdi for mig/os som nauticat-ejere.

Og så kan jeg godt lide at nørkle lidt med tal og regnskaber. Udover det med at holde styr på ind- og udbetalinger, har kassererposten indtil nu også omfattet mange andre opgaver. Blandt andet har jeg medvirket til at klubben har skiftet bank. Hermed sparer klubben nogle omkostninger.

Jeg har også brugt en del tid på kontakt til nye og gamle medlemmer via mail i forbindelse med ind- og udmeldelser. Det kommer der mange søde og sjove kommentarer ud af:)

Min vigtigste opgave som kasserer er at forvalte medlemskontingentet til alles tilfredshed. Regnskabet skal helst "hvile i sig selv". Forstået på den måde, at vi skal bruge lige så mange penge, som der kommer ind. Og helst på en måde, så det kommer flest mulige medlemmer til glæde.

Jeg håber at møde rigtig mange Nauticatter med klubstander på, når vi igen skal ud på bølgens blå:)

Med venlig hilsen Lise Lotte



**Artikler til bladet bedes
fremsendt til formanden**

Træf i øst 29.8 til 31.8 2014.



Turudvalget havde planlagt "efterårstræffet", ja nærmest sensommertræffet, til at foregå i Hundested.

En del af os mødtes fredag, vi hyggede os om aftenen på bådene.

Lørdag mødtes vi alle med havnefogeden om formiddagen, som gav en rundvisning i havnen, og fortalte om havnen, og om de ting, der var gang lige for tiden. Det tog små 2 timer og var vældig spændende, han er en rigtig god fortæller.

Det var så meningen at vi skulle drage til Knud Rasmussens hus, med hver vores madkurv og indtage vores frokost (vi havde lært noget af træffet i Marstrand). Men vi måtte gå til plan B, som var at tage sin mad med hen i grillteltet, samt lidt tæpper, vejret var halvkøligt, og det truede med regn. Efter frokost gjorde alle, hvad de havde lyst til. Vi skulle så alle mødes igen kl 18.30 på Røgeristen, et spisested på havnen, hvor man får den mest dejlige frokost. Men nu havde de også fået steakhouse om aftenen, så det måtte selvfølgelig prøves. Vi hyggede os over den gode mad (kan anbefales) og med hinanden. Nogen blev siddende længe, nogen gik på bådene og hyggede videre.

Søndag mødtes vi kl 10 til en "lille" en på broen. Så var det farvel og tak for denne gang, og tak til turudvalget. Et par både blev liggende et par ekstra dage.

Det er altid hyggeligt og dejligt, at mødes med gode nauticat sejlere. Man glæder sig allerede til næste sejsæson, og håber på en ligeså vidunderlig sommer, som den vi lige har haft.

Mange hilsner Lone



Alle taler om Bodil

Alle taler om vejret, ingen gør noget ved det – men det er jo nok ikke muligt at gøre noget, bare forsøge at forberede sig når der bliver varslet om ændringer der har væsentlig betydning, så som en storm.

Her vil jeg skrive lidt om tre vejsituationer, indenfor relativ kort tid, der havde indflydelse for os sejlere.

Kraftig blæst i begyndelsen af oktober.

Den kraftige blæst i begyndelsen af oktober, blæste vandet ud af Roskilde fjord. Dette betød for os sejlere, såfremt vi kom ud af havnen, var det helt sikkert at man blev 'grundejer' et eller andet sted.

Selv i hovedbassinet i vores havn var vi mange der stod på bunden. Der manglede vel omkring 1,5 meter vand.

Vi ved fra andre Nauticatsejlere, der var en ude, at det var med, 'nå der tog vi bunden igen'. Så det var en tur med udfordringer, vandet blæste jo stadig ud, der var jo en risiko for at der bare ikke var vand nok længere, så man strandede derude. En trøst, det kommer jo tilbage på et eller andet tidspunkt.



Stormen i slutningen af oktober – Allan

Da vi nu fik en storm i oktober, var det jo ikke alle både der var kommet på land. Selv lå vi i vandet, havde fået master af, men skulle først op den efterfølgende weekend.

Vi fik lagt båden på en anden, lidt mere beskyttet plads. Vi var da også på havnen og så, hvordan båden lå og svingede ude af fase

så ikke mindst masterne, men også flere gange bådene slog mod hinanden, fenderne blev skubbet op over bådene ved den vedvarende banken mod hinanden i søgangen. Der blev da også ødelagt for en del, flere master gik til.

Vi fik revet dele af lønningskanten i bagbord side ud, da både det midterste og det agterste klyv blev revet ud, flere septre blev beskadiget og enkelte revet op.





Men var vi nu blevet liggende på vores normale plads, havde der måske sket flere skader, ud over at de sejlbåde vi har som naboer, nok havde fået en del skader når en tung Nauticat bliver banket ind i dem.

Som resultat heraf måtte båden på værft, hos Martins bådservice i Humlebæk. Her fik vi udført et rigtig fint arbejde, både med opretning af septre og udbedring af skader på glasfiber og lønningskant. De gamle klys blev genbrugt, vi havde en dykker i vandet efter dem.

Stormen i begyndelse af december – Bodil

Igen i december fik vi en omgang, Bodil. Her fik vi højvande i fjorden, ud over stormen, flere både væltede ned af stativerne, både der lå i vandet blev delvist eller helt revet løs, kastet rundt som vraggods, samtidig med at store områder blev oversvømmet.

Denne gang klarede vores båd frisag, men havnen fik en del skader, en løsreven båd, blev kastet helt op på den ene bro. Servicekajen, broer, tankanlæg og havnekontor m.v. blev sat under vand, trapper til broerne og el standerne blev ødelagt. Men det var jo mindre skader i vores havn i forhold til hvad der sket i flere andre havne.

Vi kan håbe, der går rigtig mange år, før vi igen får lignende vejr.

Marianne
Unique

Nauticat Club Danmark

Bestyrelsen:

Formand

Lone Jensen
Strandvejen 141
3300 Frederiksværk
Tlf. 42 60 34 34
Lonedilleng@gmail.com

Kasserer

Lise Lotte Worsøe
Engholmbyvej 35
4000 Roskilde
Tlf. 26 46 57 81
Bacchusvsb@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Pia Ankersen
Mølleskovvej 112
4340 Store Merløse
Tlf. 40 79 88 11
Pa@dynomet.dk

Suppleant/bestyrelsen

Hanne Lid
Enghaven 41
3630 Jægerspris
Tlf. 47 52 22 25

Turudvalg Øst

John Riley Tlf. 40 32 29 89
Johnny Dilling Jensen Tlf. 42 49 32 32

Næstformand

Jørgen Duus
Hammersholt Byvej 41c
3400 Hillerød
Tlf. 21 21 11 09
Duusoliefyr@email.dk

Sekretær- koordinator annonceudvalget

John Riley
Græsmarksvej 31
4600 Køge
Tlf. 40 32 29 89
johnriley@live.dk

Suppleant/bestyrelsen

Joe Petersen
Obovej 3
3650 Ølstykke.
Tlf. 20 13 85 24

Revisor

Bettina Hansen
Karlstoftevangenget 72
4970 Rødby
Tlf. 42 44 33 46
Tlf. 25 43 46 56
Bettina72hansen@gmail.com

Revisor Suppleant

Anne Nielsen
Havnevej 75 st.
4500 Nykøbing Sjælland
Tlf. 38 60 59 12

NJR TRYK

Tryksager siden 1975

Rønnevej 36 · DK-3300 Frederiksværk
Telefon 47 77 06 09 · Mobil 23 30 85 73
www.njrtryk.dk
info@njrtryk.dk

Få et tilbud - når det gælder
FORENINGSBLADE • KUVERTER
BREVPAPIR • VISITKORT
BREVPAPIR MED GIRO/FIK
DIGITALTRYK • PRISLISTER
BROCHURE • BLOKKE
FORMULARSÆT • FAKTURASÆT
ETIKETTER I LANGE BANER