

Kære alle.  
Først rigtig godt nytår.

Så går det igen mod forår, vi kan jo kun håbe på en lige så skøn sommer, som den i 2018.

Jeg vil sige tak til alle der deltog i Nauticat Danmarks 25 års jubilæum og i Nordisk træf, og var med til at gøre det vellykket.

En kæmpe tak til Brian, uden ham var det ikke lykket, men han havde også en god hjælp i Betina.

Tak til Jørgen, John og Johnny som var medarrangører. Til sidst men ikke mindst tak til alle dem der hele tiden, stod parate med ekstra hænder, når noget skulle gøres.



Jubilæum og træf foregik i Ebeltoft officielt fra 13. til 15. juli. Men den første båd ankom allerede om mandagen. Støt og roligt ankom bådene indtil om fredagen, hvor vi var nået op på 48 både fra Danmark, Sverige og Norge. Der deltog også nogle i campingvogn, nogle i bil, nogle i husbiler og selv et par på motorcykel. Ebeltoft har den mest dejlige Havnefoged. Han gjorde bare alt for os, selv det at købe et køleskab fordi vi manglede plads til maden, ordnede han. Han var der hele tiden, hvis vi skulle have hjælp.

Vi startede fredag med fællesspisning i det store telt vi havde lejet, vi skulle grille, men der var forbud mod at grille med kul, så gode råd var dyre, men Johnny fik snakket med en, som lånte os et par store gas grill, så vi klarede det.

Lørdag spiste vi fælles morgenmad, der var så et lille tog der kører i Ebeltoft, som hentede os og kørte os rundt i byen, vi havde lejet det et par timer, så alle kunne få en køretur og se og få lidt historie om byens seværdigheder. Senere på dagen var der vinsmagning hos Walter på havnen.

Lørdag aften var der Gallamiddag. Fest udvalget, samt en del af deltagerne stod for madlavningen, vi var så heldige at den norske nauticatklub har et medlem, der er kok, så her lærte vi en masse af Ketil, tak for det.



Der var masser af dejlig, lækker mad som vi gik ombord i, efter velkomsttale og uddeling af en Nauticatnål, vi havde fået lavet, til dem som havde været medlem i 25 år.

Der var taler, gaver, sang og senere kom den musiker, der var bestilt. Så resten af aftenen gik med snak og dans.

Søndag morgen var der igen fællesmorgenmad, nogle tog af sted, men en del ventede med at sejle til mandag.

Det var nogle dejlige dage, hvor man laver nogle ting fælles, besøger hinanden på bådene og lærer nye mennesker at kende. Bagefter da vi sejlede videre mødtes vi med en del, som havde deltaget i jubilæet og træffet, og så fik vi en snak mm.

Så nu vil jeg opfordre jer til at deltage i det svenske træf i 2020. Der er udmeldt, at det vil foregå i Skærhamn, men der kommer nærmere oplysninger om det, når vi kommer nærmere.

Håber at vi mødes på vandet til sommer.

**HUSK** vores generalforsamling d, 2 marts i Vejle, husk at tilmelde jer til mig.

Mange hilsner Lone

